

DE LEUKSTE
TRAVELTIPS

ADRIANE WORDT ZIEK
VAN DE ZON

'20 minuten
naar buiten is
het maximum

Flair



JORIS LINNSEN

'Wie Hello Goodbye
ziet, gaat vanzelf
meer van mensen houden'

LIEFDIENDE
OP AFSTAND

'Mijn geliefde
woont 5300 km
verderop



Hoera!

Lekker
lummelen
is gezond

DILEMMA
HIJ WIL WEER
APART WONEN,
ZIJ NIET

Casual mode
voor relaxte dagen

On
the
Road

In 5 stappen
een super
soft huidje



19-08 T/M25-08 2011
ADVIESPRIJS € 2,45

Twee jaar geleden vond Mariëtte (40) dat het tijd was voor iets compleet anders. Ze besloot haar baan als communicatiemedewerker bij een bank op te zeggen en importeert nu meubels en woonaccessoires uit Zuid-Afrika. Mariëtte heeft een relatie met Gustave (45) en woont in Amsterdam.

Van de bankwereld naar Zuid-Afrikaans design. Leg eens uit?

"Na bijna tien jaar bij een grote bank te hebben gewerkt, vond ik het tijd voor een nieuw avontuur. Door een aantal eerdere reizen, onder andere per truck in drie maanden van Kenia naar Kaapstad, was ik al dol op zuidelijk Afrika en wilde ik daar graag een tijdje bij een goed doel aan de slag. Via via kwam ik in contact met kinderboekenorganisatie Biblionef in Kaapstad en besloot ik een half jaar als vrijwilliger bij hen te gaan werken. Het is een kleine organisatie die nieuwe leesboeken doneert aan arme scholen in Zuid-Afrika. De betrokkenheid van de scholen om er het beste van te maken met het weinige dat ze hebben, was zo inspirerend! Na een half jaar liep mijn visum af, maar het Afrika-virus had me te pakken gekregen. Daar wilde ik graag iets mee doen. Toen ik vlak voor mijn vertrek de Design Indaba-beurs in Kaapstad bezocht wist ik: dit is het! Door het importeren van duurzaam Zuid-Afrikaans design, draag ik op mijn manier een steentje bij."

Hoe draag je dan je steentje bij?

"De meubels en accessoires die ik verkoop, zijn veelal handgemaakt en op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier geproduceerd. De designers bieden de mensen uit townships vaak werk en een opleiding in hun ateliers aan. Ook wordt er veel met gerecycled materiaal gewerkt, op een manier die ik in Europa niet eerder heb gezien. Echt verrassend en funky. Mensen vallen in mijn galerie-aan-huis vaak helemaal stil als ik ze vertel dat sommige lampen van plastic melkflessen zijn gemaakt en de poef van oude autobanden. Zij zien gewoon een mooie lamp of een coole poef, dat is toch geweldig?"

Ben je gelukkiger met deze baan?

"Ja. Ik ben dol op reizen, mooie dingen en Afrika. En ik wil dus graag 'iets goeds doen'. Dit kan ik nu allemaal combineren. Het leukste vind ik dat ik alles zelf kan beslissen en direct resultaat zie. Je hebt zo veel meer vrijheid dan bij een grote werkgever. Daarnaast vind ik het leuk dat ik op deze manier een minder bekende en positieve kant van Afrika kan laten zien."

Ook iemand aanmelden voor Met flair?
Mail: redactie@flaironline.nl, o.v.v. Met flair.



FAVORIETE WIJN "Feestelijke Kaapse vonkel, echt heel lekker."
TERRAS IN KAAPSTAD "Sidewalk Cafe en Daily Deli, waar ook veel locals komen."
BEZOEKTIP "Doe een township tour met gids Siviwe Mbinda. Hij groeide er op en woont er nog steeds."

